

## Tur til Gjellerodde den 30.-07.-2013.

Sommeren og ferietiden er over os. Bortset fra landmænd og inkarnerede haveelskere, er der vel ingen, der kan ønske sig en bedre sommer end den, vi har i øjeblikket. På denne dejlige sommeraften var der mødt 13 motorcykler op på kajen. Vi blev enige om en køretur i området, hvor vi så ville ende ude på Odden (cafeteriet på Gjellerodde). Med Børge som solid fortrop gik turen så ud i det vestjyske landskab, og jo vi kom en del omkring. Her kan nævnes Bonnet, Ramme, Fjaltring, Ferring, Strande og Klinkby før vi havnede på Odden. Så snart Bruno så os dernede, gik han ud bagved, mens han ringede op på mobilen. Vi jokede lidt med, at han nok ringede efter politiet, nu hvor rockerne var dukket op. Han dukkede dog snart op igen, og serverede kaffe og belgiske vafler med soft ice for de af os, som ønskede det. Jens ville i forvejen gerne vide, hvad en belgisk vaffel, var for en tingest. Han blev dog beroliget, da han fik at vide, at han bare skulle spise den, ikke tale med den. Ja så var der jo også lige fyren, som var på slankekur. Jeg siger ikke hvem, men han kommer fra Ramme og kører Suzuki. Han skulle ikke have belgisk vaffel, men "nøjedes" med en hjemmelavet isvaffel med et ukendt antal kugler. Under kaffen nævner Gitte så, at hun var blevet bedt om at lave en ønskeseddel, og det var resulteret i en ønskeseddel med 80 ønsker. Så er hun alligevel mere beskeden end jeg. Jeg har 1200 på min (BMW R 1200 RT) og så dog, det er jo sådan set kun et ønske☺ Det var ved at trække op til regnvejrs ind i mellem, men jeg tror dog, de fleste nåede tørre hjem.

Ref. Ingolf